

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μάθημα 50: Η ανάληψη του Χριστού

Διήγηση

Σαράντα μέρες μετά την ανάσταση ο Χριστός συνάντησε για τελευταία φορά τους μαθητές Του στο όρος των ελαιών. Είχαν μαζευτεί περίπου 150 μαθητές. Ο Χριστός τους είπε να περιμένουν το Άγιο Πνεύμα, που θα τους έστειλε σε λίγες μέρες. Μετά που θα λάμβαναν το Άγιο Πνεύμα, έπρεπε να κηρύξουν τη χριστιανική πίστη σε όλα τα έθνη. Ο Χριστός υποσχέθηκε στους μαθητές Του ότι θα είναι παντοτινά μαζί τους μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Αυτά τα λόγια του Κυρίου αφορούσαν όχι μόνο αυτούς που ήταν εκείνη τη μέρα μαζί Του αλλά όλους τους πιστούς χριστιανούς από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια μέχρι σήμερα. Όλοι οι πιστοί χριστιανοί είμαστε μαθητές του Κυρίου.

Ο Χριστός με τα χέρια Του ευλογούσε τους μαθητές Του. Ενώ τους ευλογούσε, άρχισε να ανεβαίνει προς τον ουρανό, μέχρι που Τον κάλυψε ένα σύννεφο. Δύο άγγελοι εμφανίστηκαν και είπαν στους μαθητές ότι ο Χριστός θα ξαναέλθει στη γη δοξασμένος την ημέρα της Β΄ Παρουσίας Του.



Εορτάζουμε την ανάληψη του Χριστού κάθε χρόνο σαράντα μέρες μετά από το Πάσχα (Πέμπτη της Αναλήψεως).

Διδάγματα

1. Να κηρύπτουμε τη χριστιανική πίστη, όπως μας έδωσε εντολή ο Χριστός.
2. Να μη φοβούμαστε τίποτα! Ο Χριστός είναι πάντα μαζί μας!
3. Περιμένουμε με χαρά και κατάλληλα προετοιμασμένοι (δηλαδή με πίστη, μετάνοια και αρετή) τη Β΄ Παρουσία του Χριστού.

Εργασίες

1. Ποιόν θα έστειλε ο Χριστός στους μαθητές Του λίγες μέρες μετά από την ανάληψή Του; (1 μονάδα)
2. Ποιά εντολή έδωσε ο Χριστός στους μαθητές Του; Τί έπρεπε να κάνουν; (1 μονάδα)
3. Διαλέξτε ένα δίδαγμα από τα πιο πάνω και γράψτε ένα παράδειγμα της σημερινής ζωής που να φαίνεται ότι εφαρμόζεται αυτό το δίδαγμα. (2 μονάδες)

Και λίγη ψυχαγωγία!!!

Βρέστε 10 διαφορές ανάμεσα στις δύο εικόνες!

