

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μάθημα 48:

Η εμφάνιση του αναστημένου Χριστού στη λίμνη Γενησαρέτ

Διήγηση

Λίγες μέρες μετά την ανάσταση του Χριστού ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Ιάκωβος, ο Θωμάς και δύο άλλοι μαθητές πήγαν να ψαρέψουν στη λίμνη Γενησαρέτ, αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν κάποιο ψάρι. Αναπάντεχα εμφανίστηκε ο αναστημένος Χριστός στην ακρογιαλιά και τους είπε να ρίξουν ξανά τα δίκτυα τους. Τότε ψάρεψαν πολλά ψάρια!



Όταν βγήκαν στην ακρογιαλιά, ο Χριστός είχε έτοιμο γι' αυτούς ψωμί ζεστό και ψάρι ψητό. Αφού έφαγαν, ο Χριστός ρώτησε τον Πέτρο τρεις φορές αν Τον αγαπά. Αυτό έγινε διότι ο Πέτρος τρεις φορές είχε απαρνηθεί τον Χριστό, το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, όταν δικαζόταν ο Χριστός. Η τριπλή άρνηση του Χριστού από τον Πέτρο έγινε αιτία ο Πέτρος να χάσει το αξίωμά Του ως απόστολος του Χριστού. Ο Πέτρος ταπεινά απάντησε και τις τρεις φορές: «Ναί, Κύριε, Σε αγαπώ!» Τότε ο Χριστός είπε στον Πέτρο: «Ποίμαινε τα πρόβατά μου». Δηλαδή τον έκανε και πάλι απόστολο.

Διδάγματα

1. Όσα λάθη κι αν κάνουμε, να μην απομακρυνόμαστε από την Εκκλησία, την οικογένεια του Θεού. Ο Πέτρος μπορεί να αμάρτησε, αλλά δεν απομακρύνθηκε από την ομάδα των μαθητών του Χριστού.
2. Όσα λάθη κι αν κάνουμε, να μην παύουμε να αγαπούμε τον Χριστό.
3. Όσα λάθη κι αν κάνουμε, να μην απογοητευόμαστε. Να ομολογούμε ταπεινά τα λάθη μας, να προσπαθούμε να μην τα ξανακάνουμε, και ο Χριστός θα μας συγχωρήσει και θα μας βοηθήσει.

Εργασίες

1. Πώς κατάφεραν οι μαθητές να ψαρέψουν πολλά ψάρια, ενώ αρχικά δεν είχαν ψαρέψει ούτε ένα ψάρι; (1 μονάδα)
2. Γιατί ο Χριστός ρώτησε τρεις φορές τον Πέτρο αν Τον αγαπά; (1 μονάδα)
3. Διαλέξτε ένα δίδαγμα από τα πιο πάνω και γράψτε ένα παράδειγμα της σημερινής ζωής που να φαίνεται ότι εφαρμόζεται αυτό το δίδαγμα. (2 μονάδες)

Για να ακονίζουμε το μυαλό μας!!!

Αν διπλώσουμε το πιο κάτω σχήμα,

ποιόν από τους έξι κύβους θα σχηματίσουμε;



A



B



Γ



Δ



E



Z