

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μάθημα 43: Η δίκη του Χριστού

Δίηγηση

Οι αρχιερείς των Ιουδαίων Άννας και Καϊάφας καταδίκασαν τον Χριστό σε θάνατο, επειδή είπε ότι είναι ο Υιός του Θεού. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης μπήκαν στην αυλή του δικαστηρίου. Ο Ιωάννης έμεινε μόνος του σε μια γωνιά της αυλής, ενώ ο Πέτρος κάθισε μαζί με τους υπηρέτες των Ιουδαίων αρχόντων. Κάποιοι από αυτούς τον ρώτησαν αν είναι μαθητής του Ιησού του Ναζωραίου, αλλά αυτός τρεις φορές αρνήθηκε ότι ήταν μαθητής του Χριστού, επειδή φοβήθηκε. Τότε λάλησε ο πετεινός. Ο Πέτρος θυμήθηκε ότι ο Χριστός στον Μυστικό Δείπνο του είχε πει ότι, πριν λαλήσει ο πετεινός, θα Τον απαρνιόταν τρεις φορές. Ο Πέτρος μετάνιωσε πολύ, βγήκε έξω από την αυλή του δικαστηρίου και έκλαψε πικρά.



Το πρωί της Παρασκευής οι άρχοντες των Ιουδαίων οδήγησαν τον Χριστό στον Ρωμαίο διοικητή, τον Πόντιο Πιλάτο, για να σταυρώσει τον Χριστό με την ψεύτικη κατηγορία ότι ο Χριστός είχε πει ότι είναι βασιλιάς. Ο Πιλάτος κατάλαβε ότι ο Χριστός ήταν αθώος, αλλά δεν ήθελε να χάσει τη φιλία των Εβραίων αρχόντων. Οι στρατιώτες του Πιλάτου βασάνισαν τον Χριστό. Για να Τον κοροϊδέψουν ότι είναι τάχα βασιλιάς Του φόρεσαν ένα κόκκινο ρούχο (όπως φορούσαν τότε οι βασιλιάδες), ακάνθινο στεφάνι για στέμμα και του έδωσαν να κρατεί ένα καλάμι για σκήπτρο. Επίσης τον φραγγέλωσαν, δηλαδή Τον μαστίγωσαν άγρια.

Ο Πιλάτος πρότεινε στους Ιουδαίους να διαλέξουν ποιόν θέλουν να τους ελευθερώσει: τον Χριστό ή τον ληστή Βαρραβά. Οι άρχοντες των Ιουδαίων έπεισαν τον όχλο που είχε μαζευτεί να φωνάζουν ότι θέλουν τον Βαρραβά και να ζητούν από τον Πιλάτο να σταυρώσει τον Χριστό. Ο Πιλάτος ένιψε τα χέρια του –θέλοντας μ' αυτό να δείξει ότι τάχα είναι αθώος για την άδικη καταδίκη του Χριστού– και παρέδωσε τον Χριστό στους στρατιώτες του, για να Τον σταυρώσουν.

Διδάγματα

1. Να προσέχουμε με ποιους συναναστρέφóμαστε, για να μην παρασυρθóουμε
2. Να μη φοβóμαστε να ομολογóμε την πίστη μας στον Χριστό.
3. Να μετανοóμε ειλικρινά για óσες φορές από φόβο ή δειλία αρνηθήκαμε τον Χριστό και να προσπαθóμε στο εξής να είμαστε παντοτινά μαζί Του.
4. Να υπερασπιζóμαστε τον Χριστό, έστω κι αν αυτό δεν αρέσει στους γύρω μας.

Εργασίες

1. Τι έκανε ο Πέτρος, όταν λάλησε ο πετεινός; (1 μονάδα)
2. Πώς συμπεριφέρθηκαν οι στρατιώτες του Πιλάτου στον Χριστό; (1 μονάδα)
3. Διαλέξτε ένα δίδαγμα από τα πιο πάνω και γράψτε ένα παράδειγμα της σημερινής ζωής που να φαίνεται ότι εφαρμόζεται αυτό το δίδαγμα. (2 μονάδες)

Και λίγη ψυχαγωγία!!!

Υπάρχουν δέκα διαφορές ανάμεσα στις εικόνες!

Μπορείτε να τις βρείτε;

