

## ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

### Μάθημα 50: Η προσδοκία του Μεσσία

#### Δίηγηση

Το 63 π.Χ. κατέλαβαν το Ισραήλ οι Ρωμαίοι, οι οποίοι έβαλαν βαριές φορολογίες στους Ισραηλίτες. Λόγω της υποδούλωσης στους Ρωμαίους, πολλοί Ισραηλίτες άρχισαν να έχουν μια λανθασμένη ιδέα για τον αναμενόμενο Μεσσία. Έπαψαν να πιστεύουν ότι ο Μεσσίας θα ήταν ο πνευματικός σωτήρας που θα λύτρωνε όλους τους ανθρώπους, όλων των εθνών, από την αμαρτία και τον θάνατο. Αντιθέτως πίστευαν ότι ο Μεσσίας θα ήταν ένας δυνατός πολεμικός αρχηγός, σταλμένος από τον Θεό μόνο για τους Ισραηλίτες, που θα απελευθέρωνε τη χώρα τους και θα την έκανε να κυριαρχεί σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό όταν ήρθε ο Χριστός, οι περισσότεροι Ισραηλίτες δυστυχώς δεν Τον δέχτηκαν.



Όμως ο Θεός είχε πει ξεκάθαρα στον Αβραάμ, τον μακρινό πρόγονο του Χριστού, ότι ο Μεσσίας θα ευλογούσε όλα τα έθνη, όλους τους λαούς, όχι μόνο τους Ισραηλίτες. Ακόμη οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης έλεγαν ότι ο Μεσσίας θα βασανιζόταν και θα σταυρωνόταν, για να μας λυτρώσει από τις αμαρτίες μας. Και ότι θα ανασταινόταν, για να νικήσει τον θάνατο και να χαρίσει σ' εμάς τη δυνατότητα να ζούμε αιώνια κοντά Του, στη χαρά της βασιλείας Του.

Προφητείες για τον ερχομό του Μεσσία υπήρχαν όχι μόνο στην Παλαιά Διαθήκη αλλά και σε πολλούς αρχαίους λαούς, έστω κι αν ήταν ειδωλολάτρες. Συγκλονιστικές προφητείες για τον αναμενόμενο Μεσσία υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα. Ο Σωκράτης (5<sup>ος</sup> αιώνας π.Χ.), όταν καταδικαζόταν σε θάνατο, προφήτευσε τον ερχομό του Μεσσία. Ο Αισχύλος (5<sup>ος</sup> αιώνας π.Χ.) στην τραγωδία «Προμηθέας δεσμώτης» παρουσιάζει τον Ερμή να λέει στον βασανισμένο Προμηθέα, που συμβόλιζε την πληγωμένη από την αμαρτία ανθρωπότητα, τα εξής: «Θα έρθει κάποτε ο υιός του Θεού και της Παρθένου, που θα σε γλιτώσει από τα δεινά σου!»

#### Διδάγματα

1. Να πιστεύουμε σωστά στον Θεό, όχι με βάση τις δικές μας ιδέες, αλλά όπως μας δίδαξε ο ίδιος ο Κύριος.
2. Να πιστεύουμε στον Χριστό, όχι για να λυθούν τα υλικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σ' αυτή τη ζωή, αλλά για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας και να αξιωθούμε να γίνουμε μέλη της αιώνιας βασιλείας του Θεού.
3. Ο Χριστός είναι η ελπίδα και ο σωτήρας όλων των ανθρώπων. Οι προφητείες για το πρόσωπό του –οι οποίες όλες επαληθεύτηκαν– αποδεικνύουν ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός.

#### Εργασία

Βρισκόμαστε στο αρχαίο Ισραήλ, λίγο πριν γεννηθεί ο Χριστός Δύο Ισραηλίτες συζητούν μεταξύ τους. Ο ένας πιστεύει ότι ο Μεσσίας θα είναι πολιτικός και στρατιωτικός αρχηγός, αποκλειστικά για τους Ισραηλίτες. Ο άλλος πιστεύει ότι ο Μεσσίας θα είναι σωτήρας όλων των ανθρώπων από την αμαρτία και τον θάνατο. Γράψτε τον μεταξύ τους διάλογο και τα επιχειρήματά τους. (4 μονάδες)

Και λίγη ψυχαγωγία!!!

Βρέστε 10 διαφορές ανάμεσα στις δύο εικόνες!

